

## GEDACHTENISDIENST 24 november 2013

Ds Neely Kok  
Deil en Enspijk

Thema: Kracht van Boven

Lezing: Delen uit II Koningen 2: 1-18

Ergens diep in onze ziel

Wonen die beelden

- Van een zee
- Of een rivier
  - o Die overgestoken moet worden
- De doodsrivier
- De doodzee
  - o Wie zal jou overzetten
  - o naar dat onbekende land?
    - De veerman
  - o Schipper mag ik overvaren ja of nee
  - o Moet ik dan een cent betalen..

Die oude beelden

Vinden we ook in de Bijbelverhalen

De zee bij Mozes en het volk

En de rivier bij Elia en Elisa

Wat herkennen we

- over ons eigen leven
- in die oude verhalen
  - o een kwetsbaar slavenvolkje
  - o wordt achtervolgd door een sterk leger
    - en voor hen ligt de zee
      - waar kunnen ze heen
      - wie zal hen helpen
      - ze kunnen niet voor of achteruit
- zo kun je je voelen
  - o als een ziekte jou of je geliefde treft
  - o een sterke tegenstander drijft je in het nauw
    - hoe kostbaar
    - is een kwetsbaar mens
  - o Verwilderd kijk je om je heen
  - o Is er nog ergens een uitweg
- En soms vormt zich daar toch een weg
  - o Onverwacht en ongedacht
    - En tastend en aarzelend
    - noemen we de Naam
    - Van God
- Die Ene
  - o Die aanwezig wil zijn
  - o Juist waar het erom spant
- Ja zelfs bij de dood
- kun je (**kun je!**) soms ervaren
  - o Dat er zich een weg vormt

- Maar niet altijd
- U die een dierbare verloor weet dat zelf het beste
- Waar is God dan?

We luisteren naar het wonderlijke verhaal  
over die twee profeten

- Elia en Elisa (de oudere en de jongere)
  - o Is het niet een wonderlijk verhaal?
    - De mantel, de rivier, het gesprek, de stormwind
    - De wagens met vurige paarden
    - Opgenomen in de hemel
      - De mensen die gaan zoeken
      - Komen terug zonder iets gevonden te hebben
- Wat mij bij dit soort verhalen vaak gebeurt
- Is dat ik er met mijn hoofd niet bij kan
- Maar ze raken me
- Tot diep in mijn hart

Daar gaan twee mensenkinderen

Ze zijn onderweg met elkaar

- Ze weten allebei
  - o dat één van hen er straks niet meer zal zijn
    - 'Blijf jij toch hier want
    - God wil dat ik naar Bethel ga' (zegt Elia)
- Bethel is een plaats in Israel
  - o Maar de naam betekent: 'huis van God'
    - 'God wil dat ik naar zijn huis kom'
    - Is eigenlijk de boodschap
  - o Je hoeft niet mee, blijf maar hier
- Wil de één
- de ander het (misschien moeilijke) afscheid besparen?
  - o Maar...
  - o 'Geen denken aan dat ik je alleen laat gaan'
- Wie van u herkent dat niet
  - o Dat je tot het laatst toe
  - o bij die ander wilt blijven
    - natuurlijk laat je je geliefde
    - niet alleen die weg gaan
    - als het in je vermogen ligt
    - om er bij te blijven
    - dan doe je dat
  - o (breng jij mij weg tot aan de brug..)
- Elisa gaat zelfs mee naar de overkant
  - o Door het water heen
  - o De mantel beeldt de kracht uit
    - Die van de profeet Elia uitging
- Elisa weet dat hij straks alleen verder moet
  - o Waar ze er eerst samen voorstonden
  - o Moet hij het straks zonder Elia stellen
    - Zolang hij kan
    - blijft hij in gesprek met Elia
- Ook dat is zo herkenbaar

- 'Alleen ben ik minder dan de helft waard
  - van toen we samen waren'
    - zei ooit iemand tegen mij
- één plus één is sterker dan twee
- en twee min één is minder dan één
  - zeker in het begin!
- Daarom vraagt Elisa dubbele kracht
  - Later in het verhaal horen we
  - dat hij die ontvangen heeft
    - maar je voelt de spanning
    - zal ik het alleen redden?!
- Met een stormwind, vurige paarden en wagens
- Wordt Elia opgenomen in de hemel
  - (I want to go like Elia when I go – Chi Coltrain)
- Vuur en wind
  - Het zijn tekenen van Gods aanwezigheid
  - Hier bij het afscheid van Elia
- *Zo gaat dat niet*
- *Zo ging dat niet*
- Denkt u misschien
  - En niet altijd zijn de tekenen van Gods aanwezigheid
  - zo duidelijk
- Eerder zijn ze misschien
  - in de stille laatste adem
  - in de kracht die de overledene had en gaf
    - ondanks alles
  - in de liefdevolle aanwezigheid
    - van anderen er omheen
- De mantel valt van Elia's schouders
  - De mantel afgelegd als het leven zelf
- Elisa raapt de mantel op
- En hij ervaart de positieve kracht die ervan uitgaat
  - Hoe dankbaar mag je zijn
    - Als bijvoorbeeld ouders sterven
    - Of opa of oma
  - En zij laten een positief gekleurd leven na
  - Een leven vol van liefde en zorgzaamheid bijvoorbeeld
    - Natuurlijk doet de volgende generatie
    - het anders dan de vorige
  - Maar het geeft kracht
  - Als de levenserfenis positief was
- En hoe moeilijk is het
  - Als daarvan geen sprake is
  - Als er pijn is om wat er nooit was
  - Of pijn om het negatieve
    - Wij mensen zijn geen heiligen
    - En soms is de nalatenschap een mix (- en +)
    - Waar je dan toch mee verder moet
- In de mantel van Elia
  - zit de kracht van het geloof
  - zit de kracht van God
    - daarmee kan Elisa verder

- Hij neemt de mantel mee
- En verlaat het gebied van de dood
- Hij moet de rivier naar het leven terug oversteken
  - o Een nieuw hoofdstuk van zijn leven begint
    - Zonder Elia
    - Maar wel met zijn mantel en kracht
- En Elisa doet het!
  - o Hij maakt een nieuwe start
- En dat moet ook!
  - o Ieder van jullie weet..
  - o Hoe moeilijk ook
    - Je moet door!
  
- Ga bij uzelf eens na
  - o Wat geeft u kracht
  - o Wie geeft u kracht
    - Is er mantel (een levensverhaal) waarin kracht zit
  - o Mag en kan geloof en God u verder helpen
  - o Zijn er mensen om u heen
    - waar u op kunt bouwen en vertrouwen
  - o Mag en kan deze gemeenschap
    - een bron van kracht zijn
  - o Zijn er liederen die helpen of muziek
  - o Voelt u de kracht van de gebeden
  - o Zijn er levensverhalen
  - o of Bijbelverhalen
  - o die een bron kunnen zijn

Elia is opgenomen in de hemel

- drie dagen zoeken ze naar hem
  - o maar vinden hem niet
    - Hij is daar niet
    - Hij is bij God
    - Hij is in het licht en vrij
  - o Wie hij geweest is
  - o En wat hij gedaan heeft
    - Leeft tot vandaag toe voort
    - in onze herinnering
- Zo is het ook met onze doden
  - o We zoeken ze soms nog
  - o omdat we ze zo missen
- We vertrouwen erop dat ze bij God zijn
  - o En zij leven in ons hart
  
- Dat de troost en de zegen van God
- ieder van u zo mag omringen
- Dat wij de kracht krijgen om door te gaan