

Protestantse Gemeente Deil en Enspijk
Zondag 12 mei 2024 om 10.00 uur in de kerk te Enspijk

Voorganger: ds. Wim Dekker
Ouderling van dienst: Anja van der Veer
KKC: Marjolein Hakkert
Organist: Irma Stern

Orgelspel

Welkom en mededelingen, gevolgd door het aansteken van de tafelkaarsen

Moment van stilte (*staande*)

Drempelgebed en groet

We zingen: 'Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde' (Lied 27: 4)

Moment voor jong en oud

Gebed vanwege de nood in de wereld

We zingen: 'O Heer die onze Vader zijt' (Lied 836: 1 en 4)

Gebed om de heilige Geest

Lezing van Exodus 19:1-11

We zingen: 'Gij hebt uw woord gegeven' (Lied 345: 1)

Lezing van 1 Johannes 5:9-15

We zingen: 'God, die uw woord gegeven' (Lied 345: 3)

Lezing van Johannes 17:14-26

Verkondiging

Moment van meditatie onder orgelspel

We zingen: 'Er heeft een stem gesproken' (Lied 361: 1, 4, 5, 6 en 7)

Collecten

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

We zingen: 'God, schenk ons de kracht' (Lied 418: 1 en 3)

Wegzending en zegen, besloten met gezongen 'Amen'

Orgelspel



Muziektip: The Scene - 'Iedereen is van de wereld'

<https://www.youtube.com/watch?v=WBhe2HJlko&t=3s>

Iedereen is van de wereld?! [Tekst: Esther Weijenberg]

'Iedereen is van de wereld' zo klinkt het overtuigd in het lied van The Scene. Maar misschien dat je je in eerste instantie wel even afvraagt of dit nu ook de boodschap is die uit de mond van Jezus klinkt in de lezing van vandaag. Want zo duidelijk als de The Scene het bezingt, zo ingewikkeld zijn de uitspraken van Jezus.

Over één ding is Jezus overigens wel heel duidelijk: Hij zal zelf op korte termijn niet meer in de wereld zijn. Maar voordat het moment van afscheid nemen aan zal breken, spreekt Jezus nog een gebed uit. En dat is geen onderonsje tussen Jezus en zijn Hemelse Vader, maar ook de leerlingen worden erin betrokken.

En zo horen ze dat zij niet uit de wereld worden weggenomen, maar dat ze er tegelijkertijd ook niet helemaal in zullen opgaan. Zoals Thé Lau een ode brengt aan de misfits en de underdogs, zo hoopt Jezus dat de leerlingen en andere volgelingen zich in de wereld zullen onderscheiden.

Maar dat is nog niet alles. Want tegelijkertijd gaat het ook om het zoeken naar verbinding. De wereld is van iedereen! Probeer dus oog te hebben voor elkaar en contact te leggen. Jezus vraagt zijn leerlingen te zoeken naar verbinding en te werken aan eenheid. Op dat punt kun je je nooit genoeg onderscheiden!

De website www.popopzondag.nl geeft de volgende gespreks- of bezinningsvragen:

1. Op welk gebied probeer jij je te onderscheiden van anderen?
2. Wat betekent de oproep van Jezus 'laat hen alleen één zijn' voor jou?